

# Kerkmap



NGK Dalfsen Datum: 19 oktober 2014

Thema: "Worden als een kind"

Uit de bijbel lezen we uit het boek Marcus hoofdstuk 10 vers 13 tot 27

Dit gaat over

- Jezus, discipelen, kinderen
- Moeders, discipelen, kinderen
- Farizeeën, Jezus, jongen

Er komen mensen met kinderen aan

- Ze willen daar graag spelen
- Ze willen Jezus zien
- Ze willen dat Jezus de kinderen zegent

Wie vind(t)en dat niet goed?

- De discipelen
- Jezus
- Farizeeën

Jezus

- geeft hen een knipoog
- omarmt hen
- geeft hen een kus

Daarna

- stuurt Hij hen naar huis
- groet Hij hen
- legt Zijn handen op hen en zegent hen.

Zou jij, net als deze kinderen, graag bij Jezus willen zijn?

- Ik ken hem niet
- Als het kon zou ik Hem graag ontmoeten
- Ook al is Hij niet op aarde, ik voel dat Hij dicht bij mij is.



Zoek de 10 verschillen



1.



REBUS



-B -N



B=D



+M



B=K

- |            |           |            |           |
|------------|-----------|------------|-----------|
| MOEDERS    | KLEINTJES | KINDEREN   | OP SCHOOT |
| WEGSTUREN  |           |            | KOMEN     |
| BESTRAFT   |           |            | GOD       |
| ROEPT      |           |            | TIJD      |
| GEEN       |           |            | HEMEL     |
| JEZUS      |           |            | BIJ       |
| LEERLINGEN |           |            | MENSEN    |
| DRAGEN     | ZEGENEN   | DISCIPELEN | LATER     |

Oplissing: