



VERDIEPINGSVRAGEN BIJ PSALM 13

PREEK OP ZONDAG 2 FEBRUARI 2020

DS. J.W. VAN DER JAGT

HART OP DE TONG – de klaagpsalmen.

Een paar vragen voor de gespreksgroepen

- Een gevleugeld gezegde luidt: 'Niet klagen, maar dragen en vragen om kracht.' Hoe denk je daar in het licht van de klaagpsalmen over?
- Wat leer je uit de klaagpsalmen voor je eigen klagen bij God.
- Ken je in je eigen leven moeiten die vergelijkbaar zijn met de moeite waar Ps. 13 over gaat?
- Wat kun je daarin voor elkaar betekenen?
- Welke klaagpsalm spreekt je het meest aan en waarom? Helpt het je om het klagen met elkaar te delen?
- Vind je dat we de klaagpsalmen te weinig of te veel zingen?
- In Num. 11 lees je dat de Heer woedend wordt omdat zijn volk klaagt. Waarom is dat? Wat zegt dat over het klagen van het volk en wat leer je er voor jezelf uit?
- Maakt het voor ons klagen verschil dat de Heer aan het kruis met Psalm 22 zijn nood klaagde bij God?

De preek van zondag 2 februari 2020 is terug te luisteren op onze website.

Heel veel succes met het bespreken van de verdiepingsvragen op de bijbelkringen, gespreksgroepen of wijkbijeenkomsten.

Commissie Toerusting GKV NGK Dalfsen