



VERDIEPINGSVRAGEN BIJ PSALM 145

PREEK OP ZONDAG 6 OKTOBER 2019

DS. VD JAGT

1. Het psalmboek in de bijbel telt 150 psalmen. Waarom zou de Heer deze liederen in de bijbel meegegeven hebben aan de kerk van alle eeuwen?
2. Van David lezen we in de bijbel dat hij psalmen dichtte door de Heilige Geest. (b.v. 2 Sam.23:2; Matth. 22:34, Hebr. 3:7). Geeft dat aan de psalmen een meerwaarde boven andere liederen?
3. De psalmen staan in het Oude Testament. Ze komen uit de tijd ver voordat de Heer op aarde was en aan het kruis stierf. Gaan de psalmen dan wel over Christus en zijn werk?
4. Deel met elkaar wat je mooi vindt in Psalm 145 (of in de psalmen in het algemeen) en wat je moeilijk vindt.
5. In psalm 145 lees je over God die je hoort als je Hem aanroept. Bespreek met elkaar hoe je dat in je eigen leven wel/niet ervaart.
6. Hoe herken je in je eigen leven de redenen die David heeft om God te loven?
7. Loven wij de Heer voldoende naar aanleiding van wat Hij in ons eigen leven doet?
8. Welke psalm zouden we vaker moeten zingen, en waarom?
9. Staan er in de Psalmen dingen die moeilijk zijn om te zingen? Waar komt dat door en waarom staan ze dan in de bijbel?

De preek van zondag 6 oktober 2019 is terug te luisteren op onze website.

Heel veel succes met het bespreken van de verdiepingsvragen op de bijbelkringen, gespreksgroepen of wijkbijeenkomsten.

Commissie Toerusting GKV NGK Dalfsen